

Zon, Onze Bode vanuit de LeMURia Moeder Bron



LeMURia ZON, iedere morgen kom ik vrolijk uit de veren
Want ik weet dat jij iedere dag overal op aarde terug zal keren
Wat een prachtig Verbond heb jij met Moeder Aarde gesloten?
Een Harte Warmte Verbond tegen pijnen?
Om ons ook van binnenuit weer te leren schijnen?

Van mens tot plant tot dier tot Steen!
Heel onze levenscyclus
Ben jij voor ons een Helend Kosmisch wonder
Van uur tot uur
Van seizoen tot seizoen
Van jaar tot jaar
Van geboorte tot overgaan
Beschijn jij ons met de Sterren en de Maan

Jaren zocht ik je warmte om mij heen
Om jouw warmtegloed te voelen
Soms vloog ik de hele wereld rond
Dan hier, dan daar, tot ik dacht dat ik je vond
Ik zag jouw zonnegloed stralen door mijn laan
Ik proefde je in wijnen of liggend tussen het graan

Ook zag ik je in de avondgloed van de volle Maan
Of door de 'vensters' van mijn toekomstig bestaan
Zoals zittend aan het strand
Of varend langs de kust
Turend over de zee
In mijn tuin met een glas thee
Lopend door de duinen, parken of bossen
Overal was jij om mijn zorgen te lossen

**Dit is mijn ode aan de zon
Mijn ode aan de kracht van de zon
Zon, ik bewonder je alom
Als een Zonnebode vanuit de LeMURia Moeder Bron**

Vaak als een stralend Oog aan de blauwe hemel
Vurig schijnend, heet en oogverblindend fel
Soms met regen, als een flitsend onweer schouwspel,
Zijn wij op onze hoede met een dikke laag kippenvel

Jij Zon, wordt door Liefde vanuit de Bron geleid
Je zonnevlammen schitteren als een Nieuwe Gouden Tijd
Als een kosmisch Licht worden we dankzij jou opnieuw geweven
Jij bent de Poortwachter, de Eenheidsvlam die ons wordt gegeven

**Dit is mijn Ode aan de Zon
Mijn ode aan de kracht van de Zon
Zon, Ik bewonder je alom
Als een Zonnebode vanuit de LeMURia Moeder Bron**

En als ik dan naar bed toe ga
Mijn dank uitspreek tot Moeder Aarde en Vader RA
Neem je me telkens opnieuw mee
Naar de diepte van jouw zonnige zee
Waarin ik uitrust van een welverdiende roes
Die mijn dag reinigt met een gouden douche

**Ja dit is mijn ode aan de zon
Mijn ode aan de kracht van de zon
Ik bewonder je alom
Als een zonnebode vanuit de LeMURia Moeder Bron**

Van licht en warmte
Van Zonlicht tot Plezier
Vriendelijke, stralende Zon
Ik omarm je elke dag
Want door jouw zonnestralen
straalt nu mijn LeMURiaanse gulle lach!

**Met als conclusie: Ik Ben de LeMURia Bron Zon
De Zon schijnt uit mijn Harte-kern en niet andersom - AMEN**