



Rozenkrans gebedenboek

Vraag en u zal gegeven worden.
Klop en u zal worden open gedaan.
God hoort en verhoort.
Zijn wegen zijn niet altijd onze wegen.

Van oudsher is de rozenkrans het gebedssnoer voor Katholieken om door Maria aandacht te vragen voor de noden van onze wereld. Aandacht te vragen voor onze persoonlijke noden.

Maria, breng wat in ons leeft tot bij uw Zoon.
Maria, help ons de weg van ons leven te gaan.
Maria, help ons onze weg te accepteren.
Maria, help ons bij te dragen, op onze plek, met onze mogelijkheden, aan de vrede in de wereld.

Moge het rozenkransgebed rijke vrucht voortbrengen.

Vicaris Wiel M.F. Wiertz,
pastoor van Zeeuws-Vlaanderen

DEEL 1: Rozenkrans gebedenboek
DEEL 2: Litanieën en Marialiedjes

Eerste druk; mei 2016

INHOUD

1. MARIA, ONZE MOEDER EN VOORSPREEKSTER	3
2. OVER DE ROZENKRANS	4
De rozenkrans	4
Het rozenhoedje en de gebedssnoer.....	5
De geheimen of mysteries van het geloof.....	5
Mei - Mariamaand, Oktober - Rozenkransmaand.....	6
Paus Johannes Paulus II over de rozenkrans	6
3. HET BIDDEN VAN DE ROZENKRANS.....	7
4. DE GEHEIMEN VAN HET GELOOF MET OVERWEGINGEN, UIT:	9
WWW.ROZENKRANS.NL	
De blijde geheimen.....	9
De geheimen van het licht	13
De droevige geheimen	15
De glorievolle geheimen	18
EIGEN OVERWEGINGEN	
De blijde geheimen.....	21
De droevige geheimen	23
De glorievolle geheimen	25
UN APPEL À L'AMOUR	
De blijde geheimen.....	27
De droevige geheimen	30
De glorievolle geheimen	33
5. DIVERSE GEBEDEN	35
Het Angelus	35
Het Magnificat.....	36
Gebed tot de Moeder van Altijddurende Bijstand	37
Een gebed aan Maria	38

1. MARIA, ONZE MOEDER EN VOORSPREEKSTER

Maria is de eerste van alle gelovigen. Zij heeft als eerste "ja" gezegd op het aanbod van Gods genade. Want door haar antwoord aan de engel: "Mij geschiede naar uw woord", gaf Zij aan God te kennen dat Ze zich helemaal overgaf aan Zijn wil en aan Zijn plan.

Tijdens haar leven heeft Ze geleefd in een gelovig vertrouwen op God. Langzaam maar zeker liet God Haar ook begrijpen welke plannen Hij had met haar Zoon. Ze begeleidde Hem in de tijd dat de mensen Hem naar het leven stonden en uiteindelijk stond Ze naast Hem onder Zijn kruis. Onder het kruis werd de apostel Johannes Haar als zoon gegeven en Maria hem als Moeder.

Nu Zij bij haar Zoon Jezus Christus is, is Zij onze voorspreekster. Zij is de Moeder en Helpster van alle Christenen en het is goed om met al onze intenties naar de Moeder van God te gaan en ze aan Haar voor te leggen.



2. OVER DE ROZENKRANS

DE ROZENKRANS

Het verhaal over het ontstaan van de rozenkrans gaat dat monniken een gebedssnoer introduceerden aan het kerkvolk om zo op eenvoudige wijze de 150 psalmen op te zeggen door 150 keer het Wees Gegroet te bidden.

Het Wees Gegroet

Het Wees Gegroet is opgebouwd uit twee delen;

Het eerste deel zijn twee begroetingen aan de heilige maagd Maria: *"Wees gegroet Maria, vol van genade de Heer is met U"*, sprak de engel Gabriël bij de boodschap aan Maria (Lc. 1,28). *"Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is (Jezus) de vrucht van uw schoot"* sprak Elisabeth bij het bezoek van Maria (Lc. 1,42).

Het tweede deel is een bede om voorspraak tot Maria, met daarin ook een onderdeel van de geloofsbelijdenis: Maria is de Moeder van God. *"Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen."*

Begin 13^{de} eeuw zette met name de heilige Dominicus, stichter van de Dominicanen, zich in voor de verspreiding van de rozenkrans. Volgens een legende zou hij die van Maria persoonlijk gekregen hebben.

In de 15^{de} eeuw kreeg de rozenkrans de vorm zoals we die vandaag kennen door de prediking van de dominicaan Alanus de Rupe. Volgens een legende ontving Alanus de Rupe van Maria zeer mooie beloften aan hen die de rozenkrans (rozenhoedje) geregeld bidden.

In 1520 gaf paus Leo X goedkeuring en de Kerk heeft de rozenkrans sindsdien steeds aanbevolen.

HET ROZENHOEDJE EN DE GEBEDSSNOER

Het eenmalig bidden van de gebedssnoer heet het rozenhoedje.

De gebedssnoer, welke ook de rozenkrans of paternoster wordt genoemd, bestaat uit vijf maal tien Wees Gegroetjes. Deze gebedssnoer werd voor de hele rozenkrans drie keer gebeden en tegenwoordig na de uitbreiding, verkondigd door paus Johannes Paulus II, wordt deze vier keer gebeden.

DE GEHEIMEN OF MYSTERIES VAN HET GELOOF

Tijdens het rozenkransgebed worden een viertal reeksen van in totaal twintig zogenaamde geheimen overwogen. Deze geheimen, ookwel mysteries genoemd, vormen een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, welke ontleend zijn aan de evangeliën.

De vier reeksen van geheimen zijn de:

- Blijde geheimen
- Geheimen van het Licht
- Droevige geheimen
- Glorievolle geheimen

en worden gebeden op:
maandag (en zaterdag)
donderdag
dinsdag, vrijdag
zondag, woensdag (en
zaterdag)

Elke reeks bestaat uit vijf geheimen. De twintig geheimen met overwegingen kunt u vinden in dit boekje onder hoofdstuk 4: “De geheimen van het geloof”.

MEIMAAND - MARIAMAAND, OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND

In de Rooms-katholieke Kerk is de maand mei sinds de Middeleeuwen door de Romeinen toegewijd aan Maria om Haar te eren.

Vanaf de 16^{de} eeuw geldt de maand oktober als rozenkransmaand na de overwinning op de Ottomanen bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571. De overwinning werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Paus Pius V stelde officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van deze overwinning.

Om Maria te eren en om haar voorspraak in te roepen wordt de rozenkrans met extra aandacht in deze twee maanden gebeden.

PAUS JOHANNES PAULUS II

Paus Johannes Paulus II voegde op 16 oktober 2002, bij het begin van het Heilig Jaar van de Rozenkrans, in de apostolische Brief *Rosarium Virginis Mariae* vijf zogenaamde Geheimen van het Licht toe aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed.

Hij meende dat het bidden van de rozenkrans een krachtig wapen tegen oorlog en onrecht is en promootte het gebed actief. In 1998 gaf hij persoonlijk een speciale 'Rozenkrans-CD' uit. De Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede publiceerde in het voorjaar van 2003 een boek waarin wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed in elkaar steekt.



Paus Johannes Paulus II over de Rozenkrans: *"De Rozenkrans bidden is niets anders dan met Maria het gelaat van Christus overwegen."*

3. HET BIDDEN VAN DE ROZENKRANS

Hiernaast ziet de u een schematische weergave van een rozenhoedje en een manier waarop het (tijdens een gebedsdienst) gebeden kan worden. Nb: De hele rozenkrans bestaat uit vier rozenhoedjes en om deze op een dag in zijn geheel te bidden, worden de tientjes twintig (4x5) keer gebeden.

In dit boekje kunt u diverse overwegingen van de geheimen vinden en in het bijbehorende boekje diverse litanieën en Marialiedjes.

OPENINGSGEBED

Tijdens het openingsgebed wordt Moeder Maria begroet en aanbeden. Zij is onze Voorspreekster en we bidden Haar of Zij ons tot de Allerhoogste wilt brengen. We bidden met Haar en voor Haar intenties. We danken dat Zij voor onze noden bidt en die van onze geliefden, Zij is immers onze Moeder in de Hemel en weet als geen ander wat goed voor ons is. Er volgt een moment van stilte waarbij ieder zijn eigen persoonlijke intentie(s) aan Haar kan geven.

GEBED VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE ROZENKRANS

“O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.”

DE NAMEN VAN JEZUS, MARIA EN JOZEF

“De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend, van nu af tot in eeuwigheid.”

GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

“Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nú uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verworping, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, de Heilige Maagd Maria, onze Voorspreekster zijn.”

ROZENHOEDJE

Begin:



Kruisteken
Openingsgebed
Marialied
Geloofsbelijdenis



Onze Vader



Wij groeten U Maria, Dochter van God de Vader;
Wees Gegroet ...



Wij groeten U Maria, Moeder van God de Zoon;
Wees Gegroet ...



Wij groeten U Maria, Bruid van God de H. Geest;
Wees Gegroet ...

de vijf
tientjes:



Overweging van een geheim
Onze Vader



10x Wees Gegroet



5x

Eer aan de Vader
Gebed van O.L.Vrouw van de Rozenkrans, Fátima

Na het
laatste
tientje:

Gebed van de Vrouwe van alle Volkeren
Litanie
Marialied
Dankgebed
Zegen van Moeder Maria en Kruisteken

4. DE GEHEIMEN VAN HET GELOOF

OVERWEGINGEN UIT WWW.ROZENKRANS.NL

De volgende overwegingen zijn afkomstig uit de bijbel en de gebeden uit www.rozenkrans.nl.



DE BLIJDE GEHEIMEN

I. DE ENGEL GABRIËL BRENGT DE BLIJDE BOODSCHAP AAN MARIA (Annunciatie)

De engel Gabriël werd door God gezonden tot een maagd, hij sprak tot haar: "Verheug U Begenadigde, de Heer is met U". Maria schrok en vroeg zich af wat de groet wel kon betekenen, maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, zie gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven, Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Maria sprak: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. (Lucas 1,26-38)

Dank U, God, voor deze blijde boodschap, dat U uw Zoon mens hebt laten worden om ons te redden. Dank U dat wij U, door Jezus, onze Vader mogen noemen en dat wij broeders en zusters zijn van elkaar.

Maria, onze Moeder, leer ons te leven vanuit deze blijde boodschap in vast geloof en vertrouwen. Laten wij samen met U zeggen: Goede God, hier ben ik voor U; wat er ook gebeurt, laat uw woord aan mij geschieden. Amen.

II. MARIA BEZOEKT HAAR NICHT ELISABETH (Maria-Visitatie)

Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer, daar Hij welwillend neerzag op Zijn kleine dienstmaagd". (Lucas 1,39-48)

Heer Jezus, in de moederschoot ging U met Maria mee naar Elisabeth. Wilt U zo ook met ons meegaan en leven in ons hart. Laten wij steeds op weg naar onze naaste een blijde getuige zijn en een hulp voor ieder die ons nodig heeft.

Maria, met U willen wij onze Heer danken en bezingen om de grote werken die Hij voor ons heeft gedaan. Amen.

III. JEZUS WORDT GEBOREN IN DE STAL VAN BETHLEHEM (Kerstmis)

In die dagen kwam het besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Heel het volk ging op reis en zo ook Jozef en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David ging hij van Nazareth in Galilea naar de stad Bethlehem in Judea.

Omdat er in Bethlehem geen plaats meer voor hen was in een herberg, bracht Maria haar Zoon ter wereld in een stal, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe. (Lucas 2,1-7)

Heer Jezus, de kleinste en armste plaats was voor U. Laat in ons leven steeds meer plaats voor U komen: in onze tijd, in ons gezin, op school, op het werk, in de mensen die wij ontmoeten en in de kerk waar wij de Eucharistie mogen vieren.

Maria, help ons in alle gebeurtenissen te ontdekken dat God echt voor ons zorgt en ons niet vergeet en laat ons zo ook voor elkaar zorgen. Amen.

IV. JEZUS WORDT IN DE TEMPEL OPGEDRAGEN (Maria Lichtmis)

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het Kindje naar Jeruzalem om Het aan de Heer op te dragen volgens het voorschrift van de Wet des Heren. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij nam het kind in zijn armen en sprak Gods lof met de woorden: "Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben uw Heil kunnen aanschouwen, dat Gij voor alle volken hebt bereid". (Lucas 2,22-31)

Heer Jezus, door de reiniging van ons doopsel zijn wij helemaal van U. Laat ons elke dag groeien in verbondenheid met U en met de mensen die in U geloven. Dank U dat wij mogen geloven in uw liefde.

Maria, laat ons trouw blijven aan ons doopsel en aan onze levensopdracht. Amen.

V. JEZUS WORDT IN DE TEMPEL TERUGGEVONDEN

Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Zijn ouders het wisten. Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel. Zijn Moeder sprak: "Kind, waarom heb Je ons dit aangedaan?". Maar Hij antwoordde: "Wat hebben jullie toch naar Mij gezocht? Wisten jullie dan niet, dat ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?". (Lucas 2,41-49)

Heer Jezus, wat zoeken wij soms naar U en denken U niet te kunnen vinden. Doe ons openstaan voor wat U ons wilt zeggen door de gebeurtenissen die wij meemaken en in de mensen die wij ontmoeten. Wij danken U voor de Eucharistie waarin U zich aan ons wilt openbaren.

Maria, help ons bij onze zoektocht naar Jezus in ons leven en doe ons openstaan voor wat Hij ons wilt geven. Amen.



DE GEHEIMEN VAN HET LICHT

I. DE DOOP VAN JEZUS IN DE JORDAAN

Een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' (Matteüs 3:17)

Heer Jezus, U liet zich dopen door Johannes de Doper. Toen hebt U het water geheiligd en werd U geopenbaard als de Zoon van God, het Lam Gods dat onze zonden wegneemt. Help ons U te volgen en licht te brengen in deze wereld.

Maria, wees onze Moeder en begeleid ons op deze weg. Amen.

II. DE OPENBARING VAN JEZUS OP DE BRUILOFT VAN KANA

Te Kana in Galilea openbaarde Jezus op voorspraak van Zijn Moeder Zijn eerste wonder door het water in wijn te veranderen. En zijn leerlingen geloofden in Hem. (Johannes 2:11)

Heer Jezus, waar mensen zelf niet meer verder kunnen, kunt U ons redden, als wij doen wat U van ons vraagt. Doe ons steeds meer geloven in uw liefde, zoals uw Moeder hierin geloofde en laat ons elkaar daarin ook tot steun zijn.

Maria, open ons hart voor de woorden van uw Zoon. Amen.

III. JEZUS VERKONDIGT HET KONINKRIJK VAN GOD EN ROEPT OP TOT BEKERING

Jezus ging naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert U en geloof in de Blijde Boodschap'. (Marcus 1:15)

Heer Jezus, wij zijn zwakke mensen en hebben uw hulp nodig. Maak ons sterk door uw Blijde Boodschap (Evangelie), die een licht wil zijn voor alle mensen. Voed ons met uw Woord, elke dag, zodat wij er ook kunnen zijn voor anderen.

Maria, verkrijg voor ons elke dag de genade van de bekering en de vreugde van het geloof. Amen.

IV. DE GEDAANTEVERANDERING VAN JEZUS OP DE BERG TABOR

Jezus werd voor de ogen van Johannes, Petrus en Jacobus van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. (Matteüs 17:2)

Heer Jezus, op de berg Tabor zagen drie van uw vrienden U in gesprek met Mozes en Elia. Dit was een schitterende ervaring voor hun voordat zij U zouden zien lijden en sterven. Kom voorgoed in ons hart, zodat U bij ons bent om ons kracht te geven als wij het moeilijk hebben.

Maria, tot onder het kruis bent U trouw gebleven. Wijs ons steeds de weg naar Jezus, het Licht van de wereld, en laat ons een licht zijn voor de mensen om ons heen. Amen.

V. JEZUS STELT DE EUCHARISTIE IN TIJDENS HET LAATSTE AVONDMAAL (Witte donderdag)

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: "Neemt en eet hiervan want dit is mijn lichaam gegeven voor u". Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: "Drinkt hier allen uit, want dit is mijn Bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden". (Matteüs 26:26)

Heer Jezus, wij danken U dat wij U mogen ontmoeten in de viering van de Eucharistie. Dat U bij ons blijft, mogen wij bijzonder ervaren in de stilte na de Communie en tijdens de aanbidding van U in het Allerheiligste. Geef ons priesters naar uw Hart om ons binnen te leiden in dit zo grote mysterie.

Maria, Moeder van de priesters, bid voor ons om roepingen tot een leven met God en met elkaar. Amen.

I. JEZUS BIDT IN DOODSANGST TOT ZIJN HEMELSE VADER

Jezus ging naar buiten en begaf zich volgens gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: "Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat". Toen verwijderde Hij zich van hen, ging op ongeveer een steenworp afstand op de knieën en bad: "Vader als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede". Toen verscheen er een engel uit de hemel om Hem te sterken. (Lucas 22,39-43)

Heer Jezus, als wij niet meer kunnen bidden, laat ons dan met U zeggen: "Abba, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede".
Mogen wij van U de kracht ontvangen om alles uit te houden en het kwade te overwinnen door het goede.

Maria, ook U hebt de doodsangst van uw Zoon Jezus gevoeld. Wilt U ons leiden? Amen.

II. JEZUS WORDT GEGEELD

Zij brachten Jezus voor Pilatus en begonnen Hem te beschuldigen. Daarop riep Pilatus de hogepriesters en het volk bijeen en sprak: "Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken". Maar zij riepen: "Weg met Hem! Laat Barabbas vrij". Pilatus besliste volgens de eis van het volk, ookal zat hij wegens oproer en moord in de gevangenis en Jezus leverde hij over aan hun willekeur. (Lucas 23,1-25)

Heer Jezus, uw liefde is niet los te zien van uw lijden. U hebt willen lijden om ons te laten zien hoeveel wij U waard zijn. U hebt ons gekocht met uw Bloed. Leer ons te leven uit uw liefde en goed te zijn voor anderen.

Maria, help ons door alle moeilijkheden heen Jezus trouw te blijven. Amen.

III. JEZUS WORDT MET DOORNEN GEKROOND

Toen namen de soldaten Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doornen, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: "Gegroet, koning der Joden". Zij bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. (Matteüs 27,27-30)

Heer Jezus, hoe blind zijn wij mensen soms voor wat U voor ons hebt gedaan en geleden. U hebt ons alles gegeven. Open onze oren voor uw bevrijdend woord. Wees de Koning van ons hart.

Maria, met U volgen wij Jezus, onze Koning. En geef dat wij opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Amen.

IV. JEZUS DRAAGT HET KRUIS NAAR DE BERG VAN CALVARIË

Toen zij Jezus wegvoerden, hielden zij buiten de stad een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, hem belaadden ze met het kruis. Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: "Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?". (Lucas 23,26-32)

Heer Jezus, laat ons niet klagen als wij het kruis met U mee mogen dragen. Zo ervaren wij misschien net als Simon hoeveel U van ons houdt. Leer ons te bidden voor mensen die anderen geestelijk of lichamelijk mishandelen. Dat zij geraakt mogen worden door uw liefde.

Maria, leer ons in de voetstappen van Jezus te gaan en trouw te blijven aan zijn Kerk, ook als dit ons zo goed als onmogelijk wordt gemaakt. Amen.

V. JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Gekomen op een plaats die Golgota genoemd wordt - Schedelplaats - gaven ze Jezus met alsem gemengde wijn te drinken. Toen sloegen zij Hem aan het kruis en Jezus zei: "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen". Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te dobbelen. Toen riep Jezus uit: "Het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest". Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Matteüs 27,33-46 - Johannes 19,30)

Heer Jezus, voor alle mensen bent U gestorven, voor alle mensen van de hele wereld en van alle tijden. Toch was er bijna niemand bij uw sterven aanwezig. Op dat moment is uit uw doorstoken zijde bloed en water gevloeid, de levensstroom van de sacramenten, uw liefde voorgoed voor ons, van begin tot eind. Op dat moment is de Kerk uit uw Hart geboren. Geef dat wij ons durven overgeven aan U en zo in uw dienst kunnen staan.

Maria, dank U dat U er was bij zijn sterven en bij de geboorte van de Kerk. Wees ook ons nabij in leven en in sterven. Amen.



DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN

I. JEZUS VERRIJST UIT DE DODEN

(Pasen)

Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel. Hij kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij sprak de vrouwen aan en zei: "Gij hoeft niet bevreesd te zijn, ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft". (Matteüs 28,1-6)

Heer Jezus, tot in de dood bent U gehoorzaam gebleven aan de Vader. U bent werkelijk gestorven. Maar op de derde dag bent U opgestaan uit de dood. Uw vrienden hebt U weer opgezocht. U gaf hun uw vrede. U gaf hun ook de opdracht om van uw liefde te blijven getuigen. Geef dat ook wij getuigen zijn van uw vrede en vriendschap.

Maria, U wist dat de dood niet het laatste woord zou hebben. U hebt al zijn woorden bewaard in uw hart. Leer ook ons de diepe zin te verstaan van de dingen die wij meemaken. Amen.

II. JEZUS STIJGT OP TEN HEMEL

(Hemelvaart)

"Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen, weer verlaat Ik de wereld en ga terug naar de Vader". Nu leidde Jezus de leerlingen naar buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. (Johannes 16,28 - Lucas 24,50-53)

Heer Jezus, U bent terug gegaan naar uw Vader in de hemel om daar voor ons een plaats te bereiden, maar ook om ons te helpen, hier en nu, door de Heilige Geest, de Helper die U had beloofd. Wilt U ons helpen om alle mensen bekend te maken met uw Evangelie.

Maria, Moeder van alle gelovigen, help ons te leven uit het Evangelie en de vreugde daarvan uit te dragen. Amen.

III. DE HEILIGE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELN (Pinksteren)

Maria bleef samen met de leerlingen eensgezind volharden in het gebed. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats, plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. (Handelingen 1,14 - 2,4)

Heer Jezus, wij danken U voor de Helper, de Heilige Geest. Laat ons hart steeds vol zijn van deze Geest van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, van kennis, ontzag en liefde.

Wilt U ook ons allen in uw Kerk één maken, waarvoor U gebeden hebt op de laatste avond voor uw sterven. Mogen allen aan ons kunnen zien dat U, de levende Heer, ook in ons leeft.

Maria, U die bij de apostelen was om hen te bemoedigen met alles wat U had bewaard in uw hart, U die hen leerde geloven, wilt U ook ons maken tot vurige getuigen van uw Zoon. Amen.

IV. MARIA WORDT IN DE HEMEL OPGENOMEN

(Maria-Tenhemelopneming)

Het engelenkoor verheugt zich, de Maagd Maria is ten hemel gestegen. Verheugt U, want zij heerst met Christus in eeuwigheid. Nu Maria in de hemel is opgenomen bid zij voor haar kinderen, die Jezus haar vanaf het kruis heeft nagelaten. Maria, bid voor ons, U kent onze angsten, neem ons op in uw heilig hart, het hart van een moeder, waar wij kunnen rusten in tijden van onrust en moeilijkheden. Help ons nu en in het uur van onze dood.

Heer Jezus, wij danken U voor uw Moeder Maria. De hele weg is zij met U gegaan, vol van de Heilige Geest en met een groot geloof. Zo kan en wil zij

er ook voor ons zijn, want U hebt haar ook aan ons als Moeder gegeven, juist toen U aan het kruis aan het sterven was.

Moeder Maria, help ons op onze weg naar de hemel, U die zelf al met ziel en lichaam in de hemel bent opgenomen. Amen.

V. MARIA WORDT IN DE HEMEL GEKROOND (Maria Koningin)

Er verscheen een teken aan de hemel, een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren. De heilige Moeder van God is verheven boven de engelenkoren in het rijk der hemelen. De Maagd Maria is opgenomen in de hemelse bruiloftsmaal, waar de Koning der koningen zetelt op een sterrentroon.

Heer Jezus, U die zelf Koning bent van hemel en aarde. Geef dat ook wij gelov en in uw liefde die sterker is dan alle haat en die het kwaad overwint. Geef dat wij bereid zijn om ook onszelf in te zetten voor uw Koninkrijk.

Heilige Moeder van God, U bent ook onze Moeder, onze Koningin en onze Voorspreekster, leer ons stand te houden in beproevingen en leid ons vooral binnen in de schat van Gods Woord, voor ons mens geworden in en door U. Dan zult U ons eens welkom kunnen heten in de hemel. Amen.



EIGEN OVERWEGINGEN

Met dank aan dhr. Han de Meijer



DE BLIJDE GEHEIMEN

I. DE ENGEL GABRIËL BRENGT DE BLIJDE BOODSCHAP AAN MARIA

Maria wordt gegroet door de Engel en krijgt de boodschap dat Zij Gods Zoon zal ontvangen.

Overdenk hoe zuiver van zonde, hoe ootmoedig van hart en hoe vol liefde Zij was toen God in haar neerdaalde.

O Moeder van de Goddelijke Genade, verkrijg voor mij een zuiver en Godminnend hart opdat ik uw Zoon Jezus en onze Heer in mij waardig mag ontvangen en Hem altijd in mij mag dragen. Amen.

II. MARIA BEZOEKT HAAR NICHT ELISABETH

Maria, bevrucht met de Zoon van God, bezoekt haar nicht Elisabeth en op de stem van haar begroeting wordt de heilige Johannes in de schoot van zijn Moeder geheiligd en van vreugde opspringend bekent hij de tegenwoordigheid van Zijn Heer.

Overdenk hoe dicht God bij u is en u leeft alsof u Hem niet kent.

Maria, heilige Maagd en Moeder van God, wilt U met uw Jezus mij dikwijls bezoeken, opdat mijn ziel wordt gezuiverd van de zonden en mijn geest zich mag verheugen in God mijn Zaligmaker. Amen.

III. JEZUS WORDT GEBOREN IN DE STAL VAN BETHLEHEM

Maria baart zonder pijn of hinder voor haar maagdelijke zuiverheid de Zaligmaker van de wereld. De Blijdschap des Hemels. Maria windt Hem in doeken en legt Hem in een kribbe.

Overdenk dat uw God in een stal wordt geboren omdat Hij geen plaats vindt in een herberg, noch in de harten van de mensen.

O Maria, verkrijg voor mij het geluk dat Jezus Zijn verblijf neemt in mijn hart en daarin wilt rusten, opdat mijn hart rust in Hem, die alleen de ware rust is. O allerliefste Jezus mijn hart behoort U toe. Amen.

IV. JEZUS WORDT IN DE TEMPEL OPGEDRAGEN

Maria draagt Jezus op in de tempel. De oude Simeon ontvangt Hem met blijdschap in zijn armen en omhelst Hem teder.

Heilige Maagd, wilt U mij aan Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, opdragen en verkrijg voor mij de genade dat ik sterf in de zoete omhelzing van mijn Zaligmaker, opdat ik Hem mag aanschouwen in eeuwigheid. Amen.

V. JEZUS WORDT IN DE TEMPEL TERUGGEVONDEN

Maria en Jozef zoeken met droefheid het verloren Kind Jezus en vinden Het met grote blijdschap in de tempel temidden van de leraren.

Overdenk hoe dikwijls u Jezus door de zonde hebt verloren en maak voornemens u te verbeteren en Jezus met heel uw hart te zoeken.

O Maria, allergoedertierenste Moeder, verkrijg voor mijn hart droefheid en voor mijn ogen tranen van berouw, dat ik Jezus door mijn zonden zo dikwijls heb verloren, verkrijg voor mij dat ik Hem terugvind en Hem altijd mag behouden. Amen.

DE DROEVIGE GEHEIMEN

I. JEZUS BIDT IN DOODSANGST TOT ZIJN HEMELSE VADER

Jezus valt tot de dood bedroefd op Zijn heilig aangezicht en bidt zweet, tranen en bloed.

Stel u in het binnenste van Zijn benauwd Hart en zie hoe het gefolterd is, zowel om de pijnen als om uw zonden.

Vergeef ons Jezus, door Uw bloedig zweet al onze zonden. Wij verfoeien ze uit de grond van ons hart, omdat wij U daardoor hebben beledigd. U, die vol goedheid is voor ons en oneindig volmaakt. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons. Amen.

II. JEZUS WORDT GEGEELD

Jezus, de Verlosser van de wereld, is aan een kolom gebonden, wordt wreed gezeseld en ontvangt ontelbare wonden.

Bedenk of het redelijk is dat u nog aan uw boze begeerlijkheid toegeeft, nu de Zoon van God, om uw zonden zo door gesels verscheurd wordt.

O beminlijke Jezus, blus door uw heilig Bloed het blakende vuur van onze schandelijke lusten.

Heilige Maria, Moeder van God, verkrijg voor ons van uw lieve Zoon, dat wij, door de banden van Zijn liefde, sterk zullen zijn om offers te brengen door de verleidingen van het kwaad te weerstaan.

III. JEZUS WORDT MET DOORNEN GEKROOND

Jezus wordt met doornen gekroond, die met ondraaglijke pijnen in Zijn heilig Hoofd gedrukt worden. O mens zo groot is de boosheid van uw hoogmoed, dat ze met zulk een versmading van de Zoon van God genezen moet worden.

Jezus, Koning van mijn ziel, leer mij door uw voorbeeld de smaad te verdragen, de ijdelheid te verachten en de hoogmoed te verfoeien.

Heilige Maria, bid voor mij dat Jezus door de verdiensten van Zijn doornenkroon, mij kroon van de eeuwige glorie zal geven. Amen.

IV. JEZUS DRAAGT HET KRUIS NAAR DE BERG VAN CALVARIË

Jezus, Zijn kruis dragend naar de berg van Calvarië, ontmoet Zijn bedroefde Moeder.

Overdenk hoe de harten van beiden met het zwaard der droefheid werden doorboord, toen Maria haar Jezus zag bezwijken onder het kruis.

O Maria, goedertieren Moeder, verkrijg voor mij dat ik mijn kruis gewillig kan dragen en altijd in de bloedige voetstappen van Jezus wandel, opdat het leven en lijden van mijn Zaligmaker in mij vertoond wordt. Amen.

V. JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Jezus, van het Hoofd tot de voeten met wonden overdekt, wordt aan het kruis genageld. Ze kantelen het kruis, waarop Hij vastgenageld zit met Zijn vele wonden en hangende tussen twee misdadigers, sterft Jezus de meest schandelijke dood om u het leven te geven.

O Jezus, ik bid U, door al uw smarten en uw bittere dood, door uw doornagelde handen en doorboorde voeten, doorstoken zijde en al uw gezegende wonden, ontferm U over mij en druk uw heilig lijden zo diep in mijn hart dat mij niets anders meer kan behagen, dan U mijn Jezus, die voor mij gekruisigd is. Amen.

DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN

I. JEZUS VERRIJST UIT DE DODEN

Jezus verrijst verheerlijkt uit de dood en vertoont Zich eerst aan Maria.

Overdenk met welk een onuitsprekelijke blijdschap de Moeder vervuld wordt, toen zij haar Zoon zegepralend verrezen zag, die zij drie dagen tevoren had zien sterven aan het kruis.

O Maria, allergelukkigste Moeder, ik bid U, door de blijdschap die uw Moederhart vervulde toen U uw Zoon uit de dood verrezen zag, dat mijn ziel met Hem geestelijk verrijzen mag tot het leven der genade en niet sterven zal tot de dood der zonden. Amen.

II. JEZUS STIJGT OP TEN HEMEL

Jezus, vergezeld van vele zalige zielen, stijgt zegepralend op ten hemel.

Overdenk hoe Maria met geheel haar hart Hem in zoete tranen is nagevolgd.

Verwerf mij goedertieren Moeder en Maagd Maria, dat ik uw Zoon Jezus, die nu vol glorie te hemel is opgestegen, met geheel mijn hart mag navolgen en zonder ophouden vurig naar Hem mag verlangen. Amen.

III. DE HEILIGE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN

Jezus zittend aan de rechterhand van Zijn Vader zendt de Heilige Geest over Zijn leerlingen, die tezamen met Maria volharden in het gebed. Er ontvlamde een Heilige Liefde toen de Heilige Geest samen met het Goddelijk Vuur over hun neerdaalde en iedereen kon hun woorden en blijdschap verstaan en begrijpen.

Kom Heilige Geest, vervul mijn hart en ontsteek in mij het vuur van uw Goddelijke Liefde, opdat ik U mag kennen en vurig beminnen en getrouw mag dienen.

Heilige Maagd verkrijg voor mij deze genade. Amen.

IV. MARIA WORDT IN DE HEMEL OPGENOMEN

Maria rustende op haar beminde Zoon wordt in zegevierend ten hemel opgenomen en verheven boven de engelenkoren. Verblijd U, nu U in de hemel niet alleen Jezus hebt, die de Vader voor U Zijn wonden toont, maar ook Maria, die de Zoon haar ons dienaars toont, voor wie Hij die wonden heeft ontvangen.

O Maria, Moeder van barmhartigheid, wij ballingen, kinderen van Eva, roepend tot U, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Welaan dan onze Voorspreekster, keer uw barmhartige ogen tot ons en trek ook die van uw Zoon op ons, opdat wij van Hem vergiffenis en het eeuwige leven mogen ontvangen. Amen.

V. MARIA WORDT IN DE HEMEL GEKROOND

Maria wordt door de Heilige Drievuldigheid gekroond als Koningin van hemel en aarde.

Overdenk met welk een blijdschap die kroning is geschied!
Tracht deze nieuw gekroonde Koningin te vereren en haar te dienen met het bidden van de rozenkrans

Allerzuiverste Maagd en glorievolle Moeder van God, ik offer U in vereniging met uw deugden, deze geestelijke kroon van gebeden en begroetingen. Gewaardig U deze te ontvangen met alle lofzangen die op deze aarde gedaan worden en verkrijg voor mij en voor heel de wereld de genade om heilig te leven en zalig te sterven. Amen.



OVERWEGINGEN UIT “UN APPEL À L’ AMOUR”

ZUSTER JOSEFA MENÉNDEZ (MADRID 1890 - POITIERS 1923)

Zuster Josefa Menéndez was lid van de orde "du Sacré-Cœur de Jésus" in Poitiers en heeft in dit klooster gedurende vier jaar visioenen gehad.

In 1938 werd met toestemming van de toenmalige staatssecretaris kardinaal Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII, het boek "Un Appel à l'Amour, la biographie de Josefa Menéndez" uitgegeven. Het werk bevat ook haar eigen neerslag van de visioenen en "boodschappen van Christus". Er werd een procedure tot zaligverklaring gestart.



DE BLIJDE GEHEIMEN

Hier begint de geschiedenis van de Liefde, die neerdaalde in de nacht van de wereld.

Hij is het Licht en Hij komt, om het te doen schijnen in de zielen, die gezeten zijn in de schaduwen van de dood. Zijn stappen zijn als die van reuzen in de liefde en elk ervan laat hier op aarde het goede nieuws zien, de grote blijdschap: God is liefde!

I. DE ENGEL GABRIËL BRENGT DE BLIJDE BOODSCHAP AAN MARIA

“De liefde” zegt Jezus -“de liefde bewoog de Vader er toe Zijn Zoon te geven voor het heil van de mensen. De liefde maakte, dat een zeer zuivere maagd al het lijden aanvaarde, dat het Goddelijk moederschap haar oplegde. De liefde deed mij al de ellende van de menselijke natuur omhelzen. Ik zoek liefde en Ik kom herhalen wat ik wil; ja, waarom Ik smeeek, dat men het Mij geeft: liefde en alleen liefde”.

Maria en heilige Maagd van de Blijde Boodschap, maak dat zeer veel zielen deze oproep tot zich laten doordringen. Amen.

II. MARIA BEZOEKT HAAR NICHT ELISABETH

De liefde dorst naar zielen.

“Beluister Mijn hartkloppingen. Help Mij, Mijn Hart te ontsluiten voor de mensen. Zonder twijfel: niets ontbreekt aan Mijn gelukzaligheid. Maar Ik heb behoefte aan zielen. Ik dorst naar zielen en ik wil ze redden. Prent de zielen, die gij ontmoet, liefde en vertrouwen in. Dompel ze onder in de liefde. Zeg altijd tot de zielen, dat zij niet vrezen, omdat Ik een God van Liefde ben”.

Maria, mogen wij naar uw voorbeeld, te midden van een wereld, vervuld van haat, boodschappers zijn van de liefde. Amen

III. JEZUS WORDT GEBOREN IN DE STAL VAN BETHLEHEM

De Goddelijke Liefde maakt zich één met ons.

“Ik ben Jezus, Zoon van de ongerepte maagd, de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid - Jezus, Zoon van God en zelf God - Ge ziet, hoe klein ik Mij wilde maken. Dierbare ziel, Ik wil dat je veel kleiner wordt door je eenvoud, nederigheid, je discipline in gehoorzamen.”

Maria, mogen wij in onze wereld, vervuld van hoogmoed, die zielen van “goede wil” zijn, waarvan de engelen het geluk bezongen hebben in de Kerstnacht. Amen.

IV. =JEZUS WORDT IN DE TEMPEL OPGEDRAGEN

“Ik vraag niets aan de zielen, dat zijn niet hebben. Wat Ik eis, is dat ze Mij alles geven, wat ze bezitten. Want alles behoort Mij toe. Als zij niets anders hebben dan ellende en zwakheden, verlang ik deze. Ik smeed er om, dat men ze Mij geeft.

Geef Mij je lege hart en Ik zal het vullen ...

Geef het Mij, ontdaan van alles en ik zal het opnieuw bekleden ...

Geef het Mij met al je ellenden en Ik zal ze teniet doen ...”

O Jezus, wij bieden U onszelf aan met al onze ellende en zonden. Vergeef ons, bemin ons, heilig ons. Amen.

V. JEZUS WORDT IN DE TEMPEL TERUGGEVONDEN

“Hoeveel dagen, maanden, jaren al roep Ik de zielen en zij antwoorden Mij niet. Jij tenminste troost Mij. Roep Mij aan en verlang naar Mij. Verlang naar Mij, zoals Ik naar jou verlang ...

Bemin Mij, zoals Ik jou bemin ...

Zoek Mij, zoals Ik jou zoek ... “

Maria, verkrijg voor ons dat wij Jezus hervinden in de Leer van Zijn Kerk en in de Sacramenten. Amen.



DE DROEVIGE GEHEIMEN

Hier gaat het verhaal verder van de Liefde, die zich opoffert voor het leven van de wereld. Hij, die niet anders dan overvloedig liefde toonde, Hij is slachtoffer van de haat ...

Hij, die vrede in de wereld bracht, Hij is het voorwerp van onmenselijke wreedheid ...

Hij, die de vrijheid aan mensen komt brengen, Hij wordt gevangen genomen, geboeid en sterft vastgenageld aan het Kruis ...

Maar de miskende liefde heeft geen woord van wraak: “Geloof in Mijn Liefde en Barmhartigheid. Je hebt Mij beledigd; Ik vergeef je! Je hebt Mij vervolgd; Ik bemin je! Je hebt Mij gewond; Ik leg je Mijn schatten bloot!”

I. JEZUS BIDT IN DOODSANGST TOT ZIJN HEMELSE VADER

Door de liefde neemt Hij de zondaren der wereld op Zich. “Onder die smadelijke last voelde Ik op Mij neerdrücken de toorn van een beledigde en verbolgen God. Onder het gewicht van zoveel misdaden werd Mijn menselijke natuur door zulk een angst aangegrepen en verkeerde in zo’n doodsstrijd, dat geheel Mijn Lichaam werd bedekt door bloedig zweet. O zondaar die Mij zo doet lijden ... zal dat Bloed u de Zaligheid en het Leven geven? Of gaat dit voor u verloren?”

O Mijn Vader, heb medelijden met de zielen, kastijd hen niet, zoals zij verdienen, maar betoon hun barmhartigheid, zoals uw Zoon er U om smeekt. Amen.

II. JEZUS WORDT GEGEELD

“Op Mijn lichaam, overdekt met wonden en gebroken van vermoeden, lieten de beulen in de meest wrede waanzinnige woede hun roeden en gesels ongebreideld neerkomen. Het bloed stroomt uit al Mijn poriën. Ik ben tot zo'n erbarmelijke staat vervallen, dat Ik zelfs niet meer het uiterlijk heb van een mens.

Ach, kun je Mij aanschouwen in die oceaan van bitterheid, zonder dat je hart zich hiertegen verzet door medelijden?

Zie mijn wonden en weet dat er iemand is, die zóveel heeft geleden om jou zijn liefde te tonen.”

O God van erbarmen, heb medelijden met onze zwakheid en verleen ons de genade, onszelf te overwinnen. Amen.

III. JEZUS WORDT MET DOORNEN GEKROOND

“De beulen zijn door het harde slaan vermoeid. Zij vlechten een doornenkroon en drukken die op Mijn hoofd. Zij defileren voor Mij, zeggend: Koning, wij groeten U!

Sommigen honen Mij; anderen slaan Mij op het hoofd; allen vergroten zij de smarten, die Mijn lichaam uitputten.

Gij, zielen die Ik bemin, beschouw Mij, gekroond met doornen, bekleed met een scharlaken mantel, begroet als een spotkoning ... en voor krankzinnig gehouden.

Ik, die de Zoon Gods ben, die het heelal in stand houd, Ik wilde onder de ogen van de mensen komen als de minste en minst geachte van allen ...”

Allerheiligste Vader, aanvaard, als uitboeting voor onze hoogmoed en zelfgenoegzaamheid het met doornen gekroonde hoofd van uw Goddelijke Zoon. Amen.

IV. JEZUS DRAAGT HET KRUIS NAAR DE BERG VAN CALVARIË

“Beschouw Mij op de weg naar Calvarië, beladen met het zware kruis. Achter Mij Simon, die het Mij helpt te dragen. Er zijn zielen, die Mij slechts helpen, een klein deel van Mijn Kruis te dragen. In de eeuwigheid zullen zij zien, hoe ver zij achtergebleven zijn op de weg ...

Ga verder met Mij en je zult Mijn allerheiligste Moeder ontmoeten. Met een van verdriet doorboord hart komt zij voor Mij staan, om bij het gezicht van haar God de kracht te hervinden tot lijden en om aan haar Zoon door haar heldhaftige houding moed te geven om verder het Werk van de Verlossing te voltooien.”

Eeuwige Vader, om de verdiensten van een zo grote smart, verleen ons geduld bij al onze kruisen. Amen.

V. JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

“Het uur is gekomen! De beulen strekken Mij uit op het kruis ... Beluister de eerste hamerslag, die Mijn rechterhand vastnagelt. Blijf luisteren; zij hechten Mijn linkerhand vast ...

Zij trekken wreed aan Mijn voeten ...

Mijn wonden gaan open; Mijn zenuwen scheuren; Mijn beenderen worden ontwricht ...

De uiterste felle pijn gaat door merg en been. Mijn voeten zijn doorboord en Mijn bloed drenkt de aarde ...

God is aan het kruis genageld. Jij, die Ik bemin, beschouw Hem ...

Hij is totaal bewegingloos, geheel naakt, onteerd en zonder vrijheid ... Alles aan Hem is uiteengerukt ...

Als je Mij bemint, wat zal je dan niet doen om op Mij te lijken? Waarin zal je jezelf nog sparen, als Mij wilt troosten? Zal je nog iets aan Mijn Liefde weigeren?”

DE GLORIEVOLLE GEHEIMEN

De geschiedenis van de Liefde vertelt ons hier de triomf van de Verlosser. Hij stijgt op naar Zijn Vader. Hij doet Zijn Moeder delen in de heerlijkheid van Zijn glorie. Zijn Moeder is de eerste, die Zijn liefdevolle gunsten overvloedig ontvangt.

Want Hij heeft haar gekroond in Zijn koninkrijk tot Koningin van hemel en aarde. Moeder van de zielen en Middelaressen van de Goddelijke Liefde.

I. JEZUS VERRIJST UIT DE DODEN

“Overwinnaar van de dood !

Mijn handen zijn er om je te ondersteunen; Mijn voeten om je te volgen, zonder je ooit alleen te laten ...

Mijn hart, voor altijd geopend, is de Goddelijke vuuroven, waardoor ik de zielen zal doen ontvlammen ...”

Jezus, heilige Zoon van God, kom tot ons met uw liefde als de zon, die onze zielen verlicht en verwarmt. Amen.

II. JEZUS STIJGT OP TEN HEMEL

“In Mijn Koninkrijk ben Ik het, die je zal binnenleiden in het Hemels Hof. Ik ontwerp het gewaad, waarmee Ik je zal bekleden. Het is geweven uit Mijn kostbaarste verdiensten en gekleurd in het purper van Mijn Bloed. Mijn lippen zullen op je ziel de kus van de Vrede en de Liefde drukken. Vrees niets! Ik zal je niet verlaten, totdat Ik je heb binnengeleid in Mijn verblijf van het eeuwig Licht”.

Heer Jezus, maak dat uw woorden bewaard worden voor ieder van ons. Amen.

III. DE HEILIGE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN

“De genade vergoddelijkt de menselijke natuur. Op deze wijze verblijft God in de ziel, waarin de genade woont. Die ziel is de woning van de Heilige Drievuldigheid, waarin de drie Goddelijke Personen rusten en Hun grootste vreugde vinden.

Een enkele stap, die men doet; een ingehouden blik; een bewezen dienst; een beminnelijke glimlach; dat alles, uit Liefde gedaan, is van groot belang voor de zielen”

Maria en Onze Lieve Vrouw, verkrijg voor ons een steeds nauwere eenheid met de heilige Drieëene God. Amen.

IV. MARIA WORDT IN DE HEMEL OPGENOMEN

“Op de dag van Mijn Tenhemelopneming is de onvermengde volledige vreugde werkelijk voor mij begonnen. Welk een lange ballingschap zonder mijn Jezus ... maar welk een bewondering, aanbidding en heerlijkheid, toen mijn ogen voor de eerste maal mijn Zoon, mijn God in Zijn Glorie en Majesteit zagen, te midden van de Engelenkoren.”

O, Onze Lieve Vrouw, moge uw geluk er eens zijn voor ons allemaal. Amen.

V. MARIA WORDT IN DE HEMEL GEKROOND

“Wat te zeggen over de verwondering die mij aangreep, toen ik, nederige dienstmaagd, door mijn Goddelijke Zoon werd gekroond en omgeven door zoveel toejuichingen.

Geen droefheid meer! .. Geen onvolkomenheid meer! ... Alles is vreugde, alles is glorie, alles is Liefde! ...

*“Mijn kind, alles gaat voorbij en de Zaligheid kent geen einde.
Lijd en bemin. Mijn Zoon zal je inspanning en arbeid weldra bekronen.
Blijf Hem trouw en weiger Hem niets. Houd moed! Houd moed!
Edelmoedigheid en Liefde! De winter van het leven is kort en de lente zal
eeuwig duren!”*

5. DIVERSE GEBEDEN

HET ANGELUS

Het Angelus, voluit 'Angelus Domini', ofwel de 'Engel des Heren', is een katholiek gebed dat van oudsher drie keer per dag gebeden wordt; om zes uur 's ochtends, twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds.

Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van het angelusklokje, een klein klokje. Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven waarna de aanroep met een 'Wees gegroet' wordt gebeden:

*De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet ...*

Bij de volgende drie slagen op de klok:

*Zie de Dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar Uw woord. Wees gegroet ...*

En de laatste drie slagen op de klok:

*En het Woord is vlees geworden,
en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet ...*

Ten slotte wordt de klok gedurende twee minuten geluid en wordt het afsluitend gebed gebeden:

*Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.*

Laat ons bidden:

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen.

HET MAGNIFICAT

Het Magnificat, voluit 'Magnificat anima mea Dominum', betekent 'Mijn ziel verheerlijkt de Heer' en is de Lofzang van Maria. De evangelist Lucas beschrijft in het eerste hoofdstuk het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Op het moment dat de twee zwangere vrouwen elkaar ontmoetten, sprong het kind van Elisabeth op in haar schoot en ze dankte de Heer dat de Moeder van haar God haar komt bezoeken en Maria prees de Heer met de Lofzang.

Het Magnificat is opgenomen in het Brevier en wordt tijdens de vespers, ofwel avondgebed, om vijf uur 's avonds gebeden:

*Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.*

GEBED TOT DE MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

Moeder van Altijddurende Bijstand, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen.

Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend. Met tedere zorg hebt Gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid. Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt. Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand.

Maria, ook ik ben uw kind. Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon U als mijn Moeder gegeven en hebt Gij mij als uw kind aangenomen. Ik weet, dat Gij over heel de wereld vooral uw kinderen, die U in deze beeltenis vereren, met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen.

Voor mijzelf en voor hen allen dank ik U oprecht voor uw liefdevolle bescherming. Laat ook mij nu niet ongetroost van U heengaan. Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer, heb ik uw moederlijke bijstand nodig.

Moeder, zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, waarom ik U thans met alle aandrang smEEK. Ik beloof U dankbaarheid en liefde alle dagen van mij leven, totdat ik U zal komen bedanken in de hemel.

Gij kunt mij helpen, Gij wilt mij helpen, Gij zult mij helpen,
O machtige, o goede, o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand.

Amen.

(Voor de afbeelding van de Moeder van Altijddurende Bijstand, zie de litanie van Maria in het andere boekje.)

EEN GEBED AAN MARIA

Uit "Un appel a l'amour"

O tedere en beminnelijke Moeder, zeer voorzichtige Maagd, die de Moeder zijt van Mijn Verlosser; ik kom U groeten op deze dag met de meest kinderlijke liefde, waarmee het hart van een kind U kan beminnen. Ja, ik ben uw kind. En omdat mijn onvermogen zo groot is, zal ik U groeten met de gloed van het Hart van uw Goddelijke Zoon. U, het zuiverste van alle schepselen, want Gij zijt geschapen volgens de verlangens en het welbehagen van de driewerf Heilige God.

Ontvangen zonder de smet van de erfzonde, gevrijwaard voor elke besmetting, zijt Gij altijd trouw geweest aan de ingevingen der genade. Zo werd uw ziel overvol van verdienste en ze werd verheven boven alle schepselen. Gij, die zijt uitverkoren tot Moeder van Jezus Christus, Gij hebt Hem bewaard als in een allerzuiverst heiligdom. En Hij, Die het leven aan de zielen kwam geven, heeft Zelf het leven uit U willen ontvangen.

O onvergelijkelijke Maagd! Onbevleete Maagd! Geneugte van de Gelukzalige Drieëenheid! Bewonderd door engelen en heiligen, zijt Gij de vreugde des hemels!

Gij zijt mijn Moeder, zeer voorzichtige Maagd, kostbare Ark, waarbinnen alle deugden zijn besloten! Gij zijt mijn Moeder, allermachtigste Maagd, goedertierenere Maagd, getrouwe Maagd. Gij zijt mijn Moeder, toevlucht der zondaars.

Wees gezegend en geprezen. Moeder van mijn Verlosser, Moeder der arme zondaars! Heb medelijden met ons en neem ons onder uw moederlijke bescherming.

Ik groet U uit naam van alle mensen, van alle heiligen en van alle engelen. Ik zou U willen liefhebben met de liefde en vurigheid der Serafijnen, die het meest in liefde zijn ontvlamd; en daar dat nog te weinig is, om aan mijn verlangen te voldoen, bemin ik U met uw Goddelijke Zoon, die mijn Vader, mijn Verlosser en mijn Redder is. Zegen mij, omdat ik uw kind ben. Zegen alle mensen. Bid voor hen tot Degene, die Almachtig is en die U niets kan weigeren. Wees gegroet, tedere en geliefde Moeder. Ik groet U dag en nacht; nu en in de eeuwigheid.

Amen.



*Dit boekje is eigendom van de Elisabeth-parochie,
gelieve het na gebruik in de kerk terug te leggen*